

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας αφενός να χαιρετήσουμε το ιδρυτικό συνέδριο της Αναρχικής Ομοσπονδίας, αφετέρου να ευχαριστήσουμε όλες τις συλλογικότητες και κάθε σύντροφο και συντρόφισσα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και βρίσκεται μαζί μας στις διαδικασίες του συνεδρίου.

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι η σύγχρονη συγκυρία καθίσταται ιστορικής σημασίας και θα καθορίσει σε καταλυτικό βαθμό τις επερχόμενες εξελίξεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ανοίγονται ποικίλα πεδία παρέμβασης και διάχυσης των ιδεών μας, ειδικά υπό το δεδομένο της άγριας επέλασης του κεφαλαίου και της διάχυτης απογοήτευσης και αμφισβήτησης του εποικοδομήματος της αντιπροσώπευσης και της διαμεσολάβησης. Ως αναρχικοί οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις ελλείψεις, τις προβληματικές και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να κάνουμε πολιτικά, οργανωτικά, ποιοτικά άλματα στην κατεύθυνση του να γίνουμε ένα πολιτικό κίνημα - το αναρχικό κίνημα- το οποίο θα έχει αναπτύξει τα ανταντακλαστικά και θα είναι σε θέση να παρεμβαίνει σε όλα τα πεδία -κεντρικό και τοπικό- και που θα αποτελέσει τον καταλύτη των εξελίξεων συνδέοντας και ριζοσπαστικοποιώντας επιμέρους αγώνες. Έναν πολιτικό φορέα που θα συμβάλλει στην κοινωνική αποδόμηση και στην καταστροφή του κράτους, του κεφαλαίου και κάθε εξουσιαστικής συνθήκης. Ένα κοινωνικό-ταξικό κίνημα που από καταβολής του προήλθε από τους καταπιεσμένους και τους πόθους τους για την απελευθέρωση από τα κρατικά και τα καπιταλιστικά δεσμά, που παράγουν φτώχεια, ανισότητα και εξαθλίωση για την τάξη μας. Ένα κίνημα τέλος που θα γίνει ο σπινθήρας μίας κοινωνικής επανάστασης που θα οδηγήσει στην ατομική και την κοινωνική απελευθέρωση, στην ακρατική, αταξική, ανεξούσια κοινωνία, στην αναρχία, τον ελευθεριακό κομμουνισμό, στην ατομική και κοινωνική ευδαιμονία και ελευθερία.

Στην κατεύθυνση αυτή, κάνοντας το πρόταγμα της συλλογικοποίησης και της οργάνωσης πράξη, ανταποκριθήκαμε στο αρχικό κάλεσμα των συλλογικοτήτων που πήραν την πρωτοβουλία με προοπτική τη συγκρότηση αναρχικής ομοσπονδίας και συμμετείχαμε στις μέχρι τώρα διαδικασίες, κρίνοντας ότι η οργανωτική αναβάθμιση είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών και τακτικών στοχεύσεων. Συνεπώς, θεωρούμε κάθε οργανωτική απόπειρα και αναβάθμιση -οποιοδήποτε τύπου, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας- όχι μόνο χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Κάθε οργανωτική προσπάθεια συνιστά κινηματική παρακαταθήκη και οδηγό για τους αγώνες στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Τόσο μέσα από τις ορθές όσο και τις εσφαλμένες επιλογές. Συμβάλλοντας μέσω της συντροφικής κριτικής και αυτοκριτικής στο να βελτιωθούμε ατομικά, συλλογικά, κινηματικά και να κάνουμε τις όποιες ελλείψεις και ανεπάρκειές μας συλλογική δύναμη και έμπρακτη αλληλεγγύη. Παράλληλα, μέσω της συλλογικοποίησης επιτυγχάνεται η επιμέρους γνωριμία, επικοινωνία και ζύμωση αναρχικών συντρόφων που συμμερίζονται τους ίδιους προβληματισμούς, έχουν τις ίδιες στοχεύσεις και επιδιώκουν τη σύνδεσή τους για να καταστεί αποτελεσματικότερη η κοινωνική τους δράση. Επιπλέον, κατ' εμάς, μέσα από τις φεντεραλιστικές διαδικασίες προωθείται η

κουλτούρα του πολιτικού πολιτισμού που πρεσβεύουμε και της έμπρακτης εναντίωσης στο συγκεντρωτισμό. Η κουλτούρα του σεβασμού, της συνδιαμόρφωσης, της διάδρασης και του συναινετικού πνεύματος. Συνοψίζοντας, η συλλογικοποίηση και η οργάνωση στη βάση του φεντεραλισμού δεν συνιστά μόνο πρόταγμά μας για την οργάνωση της κοινωνίας στο παρόν, αλλά και πρόπλασμα της κοινωνίας που οραματιζόμαστε στο μέλλον. Γιατί μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αναρχία, για την οποία αγωνιζόμαστε. Για να οικοδομήσουμε στο σήμερα τα θεμέλια μίας κοινωνίας από την οποία θα εκλείψει κάθε είδους εκμετάλλευση, καταπίεση, ανισότητα, αδικία, έχοντας πετάξει στον κάδο της ιστορίας κάθε παρασιτική οικονομική και πολιτική ελίτ και προνόμιο. Μια κοινωνία ελευθερίας. Τη μόνη κοινωνία που αρμόζει στον Άνθρωπο...

*Αναρχική συλλογικότητα Άνω Θρώσκω.*