

# ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ...

**Τα πρόσωπα των τρομοκρατών/** Όλοι γνωρίζουν πως οι τρομοκράτες, αυτοί που κρύβονται πίσω από κάθε τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον των καταπιεσμένων, δεν είναι άλλοι από τους καπιταλιστές και την πολιτική ελίτ που έχουν το ανθρωπιστικό προσώπιο του κοινοβουλευτισμού και της αστικής δημοκρατίας να τους προστατεύει και να καλύπτει τα εγκλήματά τους. Οι τρομοκράτες πολιτικοί που συνθέτουν το σύστημα του κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, επίσης υποθάλπουν και ακόμα περισσότερο είναι συνεργοί στις πιο τρομακτικές και αντιανθρώπινες τρομοκρατικές ενέργειες.

**Οι γιάφκες των τρομοκρατών/** Οι χώροι που οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν ως ορμητήριο είναι πολλοί και διαφορετικοί. Αν και η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη από αυτές, είναι αναμφίβολα η βουλή, συναντήσεις τρομοκρατών και τρομοκρατικών ομάδων -για την οργάνωση και συνέχιση της αντικοινωνικής τους δράσης- διεξάγονται και σε άλλα μέρη, όπως τα υπουργεία, οι τράπεζες ή οι αίθουσες στις οποίες διεξάγεται ο “κοινωνικός διάλογος” μεταξύ των ξεπουλημένων συνδικαλιστών και των αφεντικών.

**Το οπλοστάσιο των τρομοκρατών/** Η γκάμα των όπλων που έχουν στα χέρια τους οι τρομοκράτες ώστε να τρομοκρατούν και να εκβιάζουν τους καταπιεσμένους, είναι επίσης ενδεικτικό της επιχειρησιακής τους ικανότητας και της εκτελεστικής τους δεινότητας. Τα Μ.Μ.Ε. είναι ένα από τα ισχυρότερα, από άποψη βεληνεκούς, όπλα που έχουν στη διάθεσή τους οι τρομοκράτες. Με τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και προπαγάνδας, τα τρομοκρατικά και αντικοινωνικά στοιχεία, που προαναφέραμε, καταφέρνουν να κρύβουν την αλήθεια, να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, να αλλοτριώνουν τις μάζες, νεκρώνοντας συνειδήσεις και εν τέλει να καθοδηγούν την “κοινή” γνώμη, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι καταπιεσμένοι που πλήττονται από τους κρατικούς τρομοκράτες, να μην μπορούν να αναγνωρίσουν ποιοί είναι οι φίλοι και ποιοί οι εχθροί τους. Στα ισχυρότερα όπλα των τρομοκρατών συγκαταλέγονται οι νόμοι, οι δικαστές, οι φυλακές, που υπάρχουν για να διασφαλίζουν την διαιώνιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και η ψευδαισθηση συμμετοχής μέσω της απάτης των εκλογών. Επίσης οι θρησκείες, η εθνική υπερηφάνεια και η προπαγανδιστική εκπαίδευση από τα σχολεία, είναι κι αυτά παραδοσιακά και διαχρονικά όπλα των τρομοκρατών εξουσιαστών στην μάχη τους ενάντια στην ανθρωπινότητα, ενάντια στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόμου.

**Ο εκτελεστικός βραχίονας/** Αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την καθυπόταξη των αντιστάσεων και την εξασφάλιση της σιωπηρής συναίνεσης των εκμεταλλεζόμενων στις επιταγές των τρομοκρατών, δεν είναι άλλοι από τους ανά τον κόσμο στρατούς και αστυνομίες. Μηχανισμοί οι οποίοι είναι πάντα σε ετοιμότητα να ξυλοκοπήσουν, να τσακίσουν και να δολοφονήσουν όποιον τυχόν τολμήσει να αμφισβητήσει το μονοπώλιο της βίας των κρατικών τρομοκρατών, θέλοντας να πάρει πίσω λίγα απ’ όσα του ανήκουν. Κάθε στρατός και κάθε αστυνομία, αποτελείται -ως επί το πλείστον- από ταξικά ασυνείδητους ανθρώπους που προστατεύουν τα αφεντικά τους ακόμα κι αν χρειαστεί να σκοτώσουν ανθρώπους από την ίδια τους την τάξη. Χωρίς το στρατό και την αστυνομία η τρομοκρατία της κοινωνίας θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί.

**Τρομοκρατικό ταμείο/** Όσο για το σκέλος της χρηματοδότησης των τρομοκρατών υπάρχουν πληροφορίες που μιλούν για ολόκληρο δίκτυο που εκτείνεται παγκοσμίως και αποτελείται από οργανισμούς, offshore εταιρίες και πολυεθνικούς κολοσσούς και προσβλέπει στην ενίσχυση τρομοκρατικών ομάδων-κομμάτων για την συνέχιση της τρομοκρατικής και παρασιτικής τους δράσης. Επίσης λέγεται ότι οι τρομοκράτες διατηρούν σχέσεις και οικονομικές συναλλαγές με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, όπως οικονομικούς παράγοντες, δικαστές, και λοιπό συρφετό, που προσβλέπουν κι αυτοί στην μεγαλύτερη συμμετοχή στην εξουσιαστική-τρομοκρατική πίτα. Παρ’ όλα αυτά, αν και ο μισθός του κάθε τρομοκράτη είναι πάντα παχυλός

(βλ. βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, στρατιωτικοί, μεγαλοδημοσιογράφοι, δικαστικοί και λοιπά παράσιτα), η κύρια πηγή χρηματοδότησης της κρατικής τρομοκρατίας, παραμένει πάντα, η αφαιμάξη των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων μέσω των εφοριών και της φορολόγησης, των τραπεζών όπως και η όλο και μεγαλύτερη επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά τους κεκτημένα.

**Διασυνδέσεις τρομοκρατικών ομάδων/** Οι διασυνδέσεις των τρομοκρατών εκτείνονται τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο εσωτερικό, η πιο γνωστή επαφή και διασύνδεση των τρομοκρατών του πολιτικού και οικονομικού συστήματος είναι αυτή που λαμβάνει χώρα σε κάθε συνεδρίαση της βουλής όπου οι διάφορες τάσεις των τρομοκρατών (κόμματα) συσκέπτονται για το ποιό θα είναι το πρόγραμμα με το οποίο θα απομυζούν τα θύματα της τρομοκρατίας. Μια άλλη πολύ γνωστή συνάντηση μεταξύ τρομοκρατών είναι και η λεγόμενη συνομιλία των “κοινωνικών εταίρων”, μεταξύ των εργατοπατέρων και των οικονομικών αφεντικών όπως ο Σ.Ε.Β., στην οποία αποφασίζονται οι όροι εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Σε διεθνές επίπεδο, από την άλλη, οι εκπρόσωποι της ελληνικής τρομοκρατίας συναντιούνται και συσκέπτονται πολύ συχνά, με ξένους ομολόγους τους, για την διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την διαιώνιση της κυριαρχίας τους, τη λεηλασία και την εκμετάλλευση του κοινωνικού πλούτου.

**Ετοιμάζουν νέο τρομοκρατικό χτύπημα;/** Ήδη αυτή τη στιγμή, βιώνουμε την μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση των τελευταίων ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται την αντικοινωνική φύση του τρομο-Κράτους. Πλέον κανένας δεν πείθεται για τις “καλές” προθέσεις των τρομοκρατών πολιτικών, που εξαγγέλλονται στις προκηρύξεις τους, μετά από κάθε τρομοκρατικό χτύπημα, μέσα από τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης. Η υπαγωγή της οικονομίας στις επιταγές του υπερεθνικού κεφαλαίου, η υπερχρέωση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, οι απολύσεις και η ανασφάλιστη εργασία, είναι μερικά από τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα των εξουσιαστών, που δείχνουν πόσο αδίστακτοι είναι, αλλά και την απαξίωσή τους, στην ανθρώπινη ζωή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι ζουν με τον τρόπο του αύριο και η τρομοκρατία καλύπτει πλέον κάθε πτυχή της ζωής. Για το μέλλον ένα μόνο πράγμα είναι σίγουρο. Ότι αν οι καταπιεσμένοι δεν αποφασίσουν να οργανωθούν ώστε να απελευθερωθούν από τα δεσμά του κράτους και του καπιταλισμού για να ανασυνθέσουν τη ζωή τους, τόσο η ζωή θα υποβιβάζεται σε επιβίωση και τρόμο χωρίς τέλος.

**“Όσοι απειλούν την κοινωνία και την δημοκρατία θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν”/** Οι τρομοκράτες δεν κρύβονται στην παρανομία και στην ανωνυμία αλλά πίσω από παραπλανητικούς τίτλους, δημοκρατικά προσχήματα, διευθυντικά γραφεία και κοινοβουλευτικά έδρανα. Η τιμωρία των τρομο-Κρατών και των καπιτα-ληστών δεν πρόκειται να δοθεί ποτέ από τις αίθουσες της αστικής “δικαιοσύνης” τους, αλλά από τους από τα κάτω και δεν είναι άλλη από την ολική ανατροπή τους. Για όλους εμάς τους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους, αυτό που έχει σημασία σήμερα, είναι να κατανοήσουμε πως δεν έχουμε τίποτα κοινό με τους κρατιστές και τους καπιταλιστές. Όταν αυτό γίνει πεποίθηση όλων, δεν θα μπορούν πια να μας τρομοκρατούν.

**Τότε, όσοι απειλούν την κοινωνία και την ελευθερία θα τιμωρηθούν!** Όχι στο όνομα κάποιου νόμου, αλλά εν ονόματι της επερχόμενης απελευθερωμένης κοινωνίας.

**“Επιτυχίες στο μέτωπο της τρομοκρατίας”/** Εφόσον όπως εξηγήσαμε και πιο πάνω, τρομοκρατία συνιστά: η ίδια η ύπαρξη της εξουσίας ανθρώπου πάνω σε άνθρωπο, η ύπαρξη τάξεων, εκμεταλλευτών και εκμεταλλευόμενων, η ύπαρξη πατρίδων, συνόρων, η ύπαρξη φυλακών και νόμων, η ύπαρξη θεών και αφεντάδων, η ίδια η ύπαρξη του κράτους και του καπιταλισμού· ένα τελειωτικό πλήγμα στο μέτωπο της τρομοκρατίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο, από αυτό της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Μιας επανάστασης, που θα ανοίξει τον δρόμο για μια ζωή ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

**Κράτος και Κεφάλαιο ήταν, είναι και θα είναι**

-όσο υπάρχουν ακόμα-  
**ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ!**



[anwthrwskw.espivblogs.net](http://anwthrwskw.espivblogs.net)

[anwthrwskw@espiv.net](mailto:anwthrwskw@espiv.net)