

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ  
ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1920 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ  
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΜΥΝΑ» του ΗΡΑΚΛΗ  
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ**

*Το κείμενο παρατίθεται αυτούσιο χωρίς προσθήκες σε απόδοση στην δημοτική*

Πέρασαν ήδη δύο αιώνες από τότε που οι αστοί εφηύραν το μέσο της ψήφου για να καταπνίγουν, μέσω αυτού, τους πόθους του λαού και να τον κρατούν στην αθλιότητα. Για να πιστέψει ότι αυτός -ο πεινασμένος, ο κουρελής, ο άθλιος- είναι ο κυρίαρχος και αυτοί οι υπηρέτες του. Και για 120 χρόνια τώρα πίστευα και εγώ ο εργάτης -βιομηχανικός ή αγρότης- το ψέμα τους αυτό σαν αλήθεια, την κοροϊδία τους αυτή σαν σοβαρότητα. Και τυραννήθηκα με κάθε τρόπο και βασανίστηκα επί γενεές γενεών για να φέρω τους "καλύτερους" στα πράγματα για να με υπηρετήσουν. Και οι εκλεκτοί μου αυτοί υπηρέτες όταν έρχονταν στα πράγματα, ως πρώτο τους μέλημα είχαν πάντοτε το πώς να με βυθίσουν περισσότερο μέσα στο βούρκο της αθλιότητας, απολαμβάνοντας από τη δυστυχία μου και ζώντας από το θάνατό μου.

Αρκετά πλέον· ως εδώ! Σταματώ πλέον να έχω τον τίτλο του Κυρίαρχου με υπηρέτες. Δεν θέλω κανενός την υπηρεσία, διότι αποφάσισα να υπηρετήσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Γι' αυτό αποφασίζω και λέω:

**ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί κατάλαβα πλέον ότι όλοι: Μοναρχικοί, Συνταγματικοί, Δημοκράτες, Σοσιαλιστές, κ.τ.λ... είναι ψεύτες, και ότι όλοι αυτοί θέλοντας να εργαστούν προσφέρονται πρόθυμα να με υπηρετήσουν δήθεν. Στην πραγματικότητα όμως για να απολαύσουν αυτοί από τις στερήσεις μου και να ζήσουν οι ίδιοι ευτυχισμένοι για όλη τους τη ζωή εις βάρος μου, αναγκάζοντας εμένα να εργάζομαι για να διατάζουν και να επωφελούνται οι ίδιοι.

**ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί δεν θέλω πλέον να εκλέγω με τα χέρια μου τους τυράννους μου, επικυρώνοντας έτσι κάθε τετραετία μέσω της εφεύρεσής τους -της ψήφου- το απαίσιο αυτό κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο με κρατάει μέσα στην απόγνωση, τον μαρασμό, τον θάνατο.

**ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί δεν θέλω πλέον να τρέχω κάθε τετραετία σαν σκύλος να εκλέξω μέσω της κάλπης εγώ ο ίδιος τους τυράννους που θα συμμετάσχουν στη λειτουργία αυτού του συστήματος για να συντρίψουν τους αδύνατους αν ζητήσουν λίγο ψωμί στην πείνα τους, πληρώνοντάς τους εγώ για το αποτρόπαιο έργο τους με χρήμα, με πρόνοια, με τιμές.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί έπαψα να περιμένω πλέον τη σωτηρία μου από το θαύμα της ψήφου μου. Πέρασε η εποχή των θαυμάτων, των μάγων, των αγίων, των πνευματιστών... της ψήφου. Σπάω το κομπολόι αυτό των θαυμάτων και αναλαμβάνω πρωτοβουλία, οργανωμένος οικονομικά και πολιτικά, μακριά από την πολιτική σαπίλα των επιτηδείων, επειδή κατάλαβα πλέον ότι η χειραφέτησή μου τότε μόνο θα συντελεστεί και θα επιδοθώ ο ίδιος πλέον - μέσω της (αυτο)οργάνωσής μου - στην αποκατάσταση της θέσης μου.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί θέλω πλέον την εξαφάνιση του αισχρού αυτού εμπορίου, στο οποίο οι άνθρωποι αναγκάζονται να πουλούν τα χέρια τους, τις ικανότητές τους, τις γνώσεις τους, το κορμί τους, τις κόρες τους, τους γιούς τους, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και να τους εκμεταλλεύονται οι τραπεζίτες, οι έμποροι, οι βιομήχανοι, οι μεσίτες, η θρησκεία, η γραφειοκρατία, το κράτος· και να εκμεταλλεύεται ο γιατρός τον άρρωστο, ο παπάς τον πεθαμένο και να τρέχουν όλοι σα στραβοί στον κατήφορο του εξευτελισμού τους επικεντρωμένοι μόνο στο χρήμα, στη φιλοδοξία και στην απόλαυση του κτηνώδους τους εγωισμού.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί θέλω πλέον την εξαφάνιση αυτού του συρφετού, που αγοράζει και πουλάει την χαμοζωή του και απαρτίζει τη σημερινή κοινωνία, και τη δημιουργία μίας νέας και ελεύθερης κοινωνίας, μέσω της (αυτο)οργάνωσης, στις οποίες αποκλειστικά και μόνο, το άτομο θα βρει εξ ολοκλήρου την ελευθερία και αξιοπρέπειά του.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί κατάλαβα πλέον ότι αυτοί που παίρνουν μία ετικέτα Ελευθεροφρόνων, Φιλελεύθερων, Σοσιαλιστών, κ.τ.λ και κολλούν σαν ψείρες πάνω στην ψώρα μου με την υπόσχεση ότι θα την θεραπεύσουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αυξάνουν τη φαγούρα της ανοίγοντας βαθύτερα τις πληγές της, από το να με κρατούν σε μια ελεεινότατη κατάσταση, από την οποία δεν θα απαλλαγώ παρά μόνο τη μέρα που θα τις πετάξω για πάντα από πάνω μου και θα περιοριστώ για την θεραπεία μου στο σανατόριο της (αυτο)οργάνωσής μου.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Διότι είδα πλέον ότι με αυτό το μέσο (της ψήφου) περνάω όλη μου τη ζωή πίσω από τον πσινό του βοδιού μου οργώνοντας τη γη, με έναν τίτλο Κυρίαρχου, ενώ αυτοί που μου παρουσιάζονται ως Εθνικόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλιστές κ.τ.λ για να με υπηρετούν δήθεν απολαμβάνουν όλες τις φυσικές ομορφιές και ακούν μουσική την στιγμή που εγώ ακούω... (μόνο τη μουσική) του βοδιού μου, λούζονται με μυρωδικά αυτοί, την στιγμή που εγώ καθαρίζω κοπριές, κάνουν κραιπάλες την στιγμή που εγώ μισοπεθαμμένος, βρέχω το ξεροκόμματό μου για να το φάω.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί ξύπνησα πλέον απ' το λήθαργο στον οποίο με βύθισαν όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι και είδα ότι η φύση με προίκισε όπως και αυτούς με μυαλό για να το αναπτύξω όσο μπορώ· με μάτια για να βλέπω ό, τι ωραίο μ' αρέσει· με αυτιά για να ακούω όσους ήχους με ευχαριστούν· με όσφρηση για να μυρίζω ό, τι ευωδία προτιμώ· με γεύση για να δοκιμάζω ό, τι ουσία μου γουστάρει· με δόντια, στομάχι για να μασώ και να στέλνω στο στομάχι μου όση τροφή έχει ανάγκη· με πόδια για να τα διευθύνω και να περπατώ όσο θέλω και με χέρια για να εργάζομαι σύμφωνα με την ανάγκη που θα μου παρουσιάζεται, για να ικανοποιήσω τις παραπάνω ορέξεις μου.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί όλα αυτά τα όργανα με τα οποία με προίκισε η φύση, μέσω της ψήφου, μου τα υπέταξαν οι κατεργάρηδες και καμία κίνηση πλέον δεν μου μένει ελεύθερη. Όλες οι ανάγκες μου των ματιών μου, του μυαλού μου, των αυτιών μου, της μύτης μου, των δοντιών μου, του στομάχου μου, των ποδιών μου και των χεριών μου εξαρτώνται από το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των Εθνικοφρόνων, των Φιλελεύθερων, των Σοσιαλιστών και υπόλοιπων παγαπόντηδων, οι οποίοι προσφέρονται δήθεν ως υπηρέτες δικοί μου, του Κυρίαρχου, και με κοροϊδεύουν.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί είναι αναγκαίο πλέον να βάλω μέσω της απελευθέρωσης και (αυτο)οργάνωσης της κοινωνίας κάθε κατεργάρη στη θέση του· καταργώ το «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είτε από τον Γούναρη προφέρεται, είτε από τον Βενιζέλο, είτε από τον Μπριάν, είτε από τον Λένιν. Από εδώ και στο εξής να «αποφασίζετε και να διατάζετε» τα τομάρια σας μόνο, διότι ο φυσικός, αληθινός νόμος αυτό λέει: κάθε άτομο να αποφασίζει και να διατάζει τον εαυτό του μόνο σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως και κάθε κοινωνία να αποφασίζει η ίδια και άμεσα, χωρίς αντιπροσώπους και διαμεσολαβητές, σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί η ιστορία με δίδαξε ότι η πειθαρχία και η υπακοή στο «Αποφασίζομεν και διατάσσομεν» των άλλων εμπερικλείουν μέσα τους όλη την κακομοιριά μου, τη στέρηση και τον θάνατο όχι μόνο τον δικό μου αλλά και της συζύγου μου και των παιδιών μου, και εκείνων που γεννήθηκαν, και εκείνων που θα έχουν την ατυχία να γεννηθούν, ερημώνοντας έτσι ολόκληρες οικογένειες και ολόκληρα έθνη για την απόλαυση μερικών φιλόδοξων ανόητων, βάρβαρων, εξουσιομανών, κτηνανθρώπων.

## **ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ**

Γιατί αντιλήφθηκα πλέον καλά ότι ένας φυσικός νόμος υπάρχει: το να πειθαρχώ και να υπακούω στην ικανοποίηση των αναγκών του οργανισμού μου, οι οποίες ανάγκες θα γίνουν βέβαια αισθητές και από τα (αυτό)οργανωμένα υπόλοιπα μέλη και θα εκπληρωθούν μόνο μέσω αυτών.

## ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΩ

Γιατί θέλω πλέον να ζήσω ελεύθερος και την ελευθερία μου αυτή, είναι αδύνατο να μου τη δώσουν οι οποιοδήποτε επιτήδευοι καιροσκόποι μέσω του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Γι' αυτό «αποφασίζω και διατάσσω» κι εγώ τον εαυτό μου, έτσι ώστε (αυτό)οργανωμένος μακριά από κάθε φαυλότητα να επιβάλω σε αυτούς την ελευθερία μέσω της (αυτό)οργάνωσής μου. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι, εάν έτσι σκεπτόμενος κάθε εργάτης πάρει την ίδια απόφαση με μένα, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δοκιμάσουμε τα καλά αποτελέσματα του ελεύθερου και απαλλαγμένου από κάθε πολιτική σαπίλα, τρόπου (αυτό)οργάνωσης μας.



**Σημείωση:** 100 χρόνια μετά, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην ουσία του κοινοβουλευτικού συστήματος, παρά μόνο τα ονόματα των πολιτικών διαχειριστών και αντιπροσώπων του. Η αστική δημοκρατία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάδυση και λειτουργία του κράτους και του καπιταλισμού αποτελεί θεμέλιο λίθο της διαιώνισης των συνθηκών οικονομικής εκμετάλλευσης και πολιτικής καταπίεσης των από τα κάτω.

Είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι εμείς οι καταπιεσμένοι και εκμεταλλεζόμενοι, ότι οι επίδοξοι μεσσίες δεν μπαίνουν στον στίβο της πολιτικής για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά μας, αλλά τα δικά τους, τόσο τα ατομικά όσο και της τάξης και του συστήματος που υπηρετούν. Ότι όλοι οι πολιτικοί και όλα τα κόμματα πέρα από τις επιφανειακές επίπλαστες διαφοροποιήσεις τους επιδιώκουν την κατάληψη της εξουσίας και διαχείριση της εκμετάλλευσής μας.

Ότι κανένας άλλος δεν γνωρίζει τα προβλήματα μας και τις λύσεις τους καλύτερα από εμάς τους ίδιους. Ότι τελικά η μοιρολατρία, η ανάθεση και η αίσθηση αδυναμίας που δημιουργούν στους ανθρώπους οι κυρίαρχοι είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχίσουν να χειραγωγούν και να εξουσιάζουν ώστε να καρπώνονται από την εξαθλίωσή μας.

Όσο υπάρχει κράτος, καπιταλισμός και κάθε μορφή εξουσίας, το αναρχικό πρόταγμα θα παραμένει διαχρονικά επίκαιρο αποτελώντας τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας και ελευθερίας.

Να εμπιστευτούμε τις ατομικές και συλλογικές δημιουργικές μας δυνάμεις για μια ελεύθερη και αξιοπρεπή ζωή χωρίς αφέντες και υποτελείς, χωρίς καθοδηγητές και υποτακτικούς, χωρίς αντιπροσώπευση, **Χωρίς εξουσία...**



[anwthrwskw@espiv.net](mailto:anwthrwskw@espiv.net)  
[anwthrwskw.espivblogs.net](http://anwthrwskw.espivblogs.net)